

## Uitleg van het beeldmerk

Het beeldmerk is voor mij ontworpen door Bart Vollebregt en symboliseert wat ik doe in mijn praktijk met Kleuren- en Lichtwerk.



Het beeldmerk is één vloeiende lijn waarbij diverse symbolen gevormd worden. De vloeiende lijn is als de stroom waarin ik me begeef als ik, samen met de cliënt, aan het werk ben.

Wat als eerste opvalt is een liggende acht, een lemniscaat. Deze staat voor de verbinding tussen innerlijke wereld en de buitenwereld, alsook voor het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie.

Verticaal kan er ook een lemniscaat gevormd worden: de verbinding tussen de Kosmos en de Aarde, dit zie ik ook als een verankering. Stevig met de voeten op Moeder Aarde om een verbinding te kunnen maken met het Universum. Deze symbolen komen veelvuldig voor bij Shambhala Eenheid.

Boven de middellijn staat een persoon, die onder het lemniscaat wordt gespiegeld. Met behulp van kleur, energie en gesprekken laat ik zien wat aan de cliënt wordt getoond, ofwel wordt gespiegeld. Wat er duidelijk mag worden.

De kleur van het beeldmerk is een lichte tint koraal (soms ook scharlaken genoemd), Het is een kleur tussen rood en oranje. Deze kleur staat voor zorg, intuïtie, warmte, intensiteit en passie. Ook kan ze je inzicht geven in oude karmische issues.

Om een kenmerk te geven aan de verschillende onderwerpen op de website zijn er icoontjes ontworpen, welke afgeleid zijn van het beeldmerk.



~ Ineke ~